



stichting
De Heilbode

Nieuwsbrief

oktober 2014

We preach the Word, to reach the World

for every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Romeinen 8:35



Beste vrienden,

Wereldwijd zien we een toename van geweld zowel tegen Israel en ook tegen hen die het getuigenis van Jezus hebben: de christenen. In Syrië en Irak worden christenvrouwen verkracht, mannen vermoord, kinderen onthoofd en families van huis en haard verdreven. De situatie is ten hemel schreiend en angstaanjagend. Dat dit overslaat naar andere landen is niet ondenkbaar als we de taal van deze mensen horen. Maar eigenlijk zou dit ons niet moeten verbazen, want Jezus had ons al gewaarschuwd toen Hij zei: *"dat de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen God een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen ze doen omdat ze noch de Vader noch Mij kennen"* (Johannes 16:2-3).

Maar Jezus heeft ook gezegd, dat we niet bevreesd hoeven te zijn voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Hij zegt met nadruk dat we Hem moeten vrezen die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen (Lukas 12:4-5). Laten we daarom God meer vrezen dan de duivel. Zoals er ook geschreven staat: *worden wij om Uwentwil de ganse dag gedood: wij zijn gerekend als slachtvee..., maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch heden, noch toekomst, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere* (Romeinen 8:36-39). Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar één ding weet ik wel: niets kan mij scheiden van de liefde van Christus! Hij zal altijd bij ons zijn, Hij zal ons nooit begeven of verlaten, nooit! Dat is de beste verzekering die we als Zijn kinderen hebben. En daarom moeten we ons niet gek laten maken door angst. Terecht zegt de volksspreuk: *'een mens lijdt dikwijls 't meest, door 't lijden dat hij vreest, doch dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft'*.

Maar omdat we ons verbonden weten met onze medegelovigen in de verdrukking, zijn we begonnen met speciale gebedsavonden, waarover u meer leest in deze brief. In plaats van angstig weg te kruipen moeten we juist ons licht laten schijnen en het goede nieuws bekendmaken: *Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden* (Jesaja 60:2). Dat gaan we de komende maand weer doen in India, waar we drie campagnes houden om het goede nieuws bekend te maken. U leest er meer over in deze brief. Ik wil u vragen om deze campagnes financieel te steunen en ook mee te bidden dat Gods licht krachtig zal schijnen en dat God zijn Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen. In dienst van onze Koning voor een verloren wereld,

Jaap Dieleman

LEVEN ALS EEN Koningskind

Een opbouwende bijbelstudie van
JAAP DIELEMAN

€15,- Nu bestellen - klik hier!





Zendingsreis - India – 12-24 november 2014

Vorig jaar november zagen we tijdens het 'Living-Water-Festival' duizenden arme Dalits naar voren komen om Jezus aan te nemen. Dat was geweldig, maar tegelijk vroegen we ons af hoe hun geloofstand zou kunnen houden, aangezien deze Dalits nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Omdat we ons verantwoordelijk voelen, hebben we nagedacht hoe we deze jonge gelovigen verder konden helpen. En zo ontstond de visie om in alle 50 dorpen, waar we ook al [waterputten](#) hadden geslagen, kerken te gaan bouwen. We hebben dit plan "Een kerk voor een kerk" genoemd. Ondertussen zijn er drie kerken in aanbouw en ook hebben we al sponsors voor de volgende drie kerken. Uiteindelijk willen we in al deze 50 dorpen kerkjes bouwen. Maar dat zijn niet zomaar kerkjes, want doordeweeks zijn het schooltjes voor de kinderen. Ook is er een depot voor hulpgoederen zoals kleding, voedsel en medicijnen en ook komt er met regelmaat een arts langs om in de 'kerk' spreekuur te houden en de mensen van medicijnen te voorzien. En bij elk kerkje slaan we ook een waterput. Op avonden kunnen we de gezinnen onderwijzen over het gezinsleven, landbouw, family-planning, hygiëne, enzovoorts. Uiteraard doen we dit allemaal vanuit het Woord van God. Enfin, kijk [hier](#) om het hele project te bekijken op de site van onze zusterorganisatie [Abba Child Care](#).



Het slaan van de pompen in de dorpen



Waterpotten uitdelen tijdens de campagne



Vrouwen dankbaar voor hun waterpot

De eerste kerk werd gesponsord door onze thuisgemeente, de EGZ in Zeewolde. De EGZ heeft een speciale project-pagina gemaakt www.kerkvooreenkerk.nl waar u de ontwikkeling van deze kerk kunt zien. Nu is deze kerk dus bijna klaar en onze voorganger, Pieter Sijl, gaat mee om bij de opening van de kerk aanwezig te zijn en als eerste te spreken in deze nieuwe kerk. Verder gaat mijn vrouw Antje mee om een Indonesisch maaltijd te koken voor Indiase zakenmensen die we willen betrekken bij ons werk in India. Dit is tevens een prachtige gelegenheid om deze zakenmensen het evangelie te brengen want Kingsly heeft mijn boek 'De Echte Man' vertaald die we tijdens dit diner aan al deze zakenmensen cadeau willen geven.

Drie campagnes

U moet beseffen dat deze kleine dorpjes, vaak verstoken van alle voorzieningen, heel opgewonden zijn over onze inzet voor hun welzijn. Ze zien dan ook met verwachting uit naar onze komst. We verwachten dan ook dat heel veel dorpsbewoners op het 'festivals' zullen afkomen om hun 'weldoeners' te ontmoeten. Wij zullen dankbaar gebruik maken van hun verwachting om hen te vertellen dat we slechts een verlengstuk zijn van de liefde van Jezus. En zo willen we ze met list vangen, want wie zielen wint is wijs. Bid met ons mee dat God voorziet in de financiën die we nodig hebben voor deze drie campagnes. Want al met al kosten deze campagnes zo'n € 6.000,- per stuk. Als u wilt meehelpen en wilt investeren in het winnen van mensen voor Jezus, dan kunt u direct [online doneren](#). Kies dan in het menu voor 'evangelisatie campagnes' En voor wie op een andere wijze wil doneren vind [hier](#) of onder aan deze brief onze bankgegevens. Als stimulans geven we iedereen die onze campagnes in India steunt met een gift vanaf € 100,- een boek. Laat ons dan weten welk boek u wilt, dan sturen wij u dit boek toe. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

INDIA - 12-24 november 2014
 Help ons met uw gaven en gebeden!

STEUN ONS!
 DONEER ONLINE

Nieuwe uitgaven



Op deze Luister-CD staat zes uur onderwijs verdeeld over zes lessen. Verder vindt u van elke les notities in PDF met gespreksvragen, waardoor deze lessen uiterst geschikt zijn voor groepsstudie en kringavonden.

Prijs € 15,-

BESTEL NU!



'Sons of God' laat op schitterende wijze zien wat God kan doen als Hij de Koning van ons hart is. Een DVD die je geloof zal versterken in wat God ook door jou wil doen, want Hij wil dat Jezus in je leven wordt gezien.

Prijs € 15,-

BESTEL NU!



"Gekocht en betaald" is het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. Nog even geduld want het verschijnt binnenkort. Houd de website dus in de gaten.



Op 13 augustus 2014 namen Klaas van Denderen en Jaap Dieleman het initiatief om een gebedsavond te organiseren voor de nood in de wereld. We ervoeren Gods gunst en zegen en daarom zijn we doorgeslagen.

Donderdag 16 oktober 2014 vanaf **19.30** is er weer een gebedsavond i.v.m. de ontwikkelingen in de wereld. We willen niet stoppen met op de bres te staan voor hen die lijden, voor Israel en voor

ons eigen land. We willen onze stem in de hoge laten horen voor hen die misleiden en denken God een dienst te bewijzen door moordend en plunderend te strijden voor wat zij zien als een goede zaak. We geloven dat gebed, geïnspireerd door onvoorwaardelijke liefde, een machtig wapen in deze strijd is. We horen van strijders die zich afgekeerd hebben van hun dwaalwegen, nadat ze een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus hebben gehad. We bidden dat er, mede dankzij onze gebeden, zo nog velen zullen volgen.

De gebedsavonden zijn profetisch van karakter. We hebben geen programma. Iedereen mag bidden, een stuk uit de Bijbel lezen, profeteren of wat dan ook op zijn/haar eigen manier doen. We 'werken' o.a. d.m.v. 'lofprijzen en aanbidding' en krachtige proclamatie. U bent van harte welkom en we zien naar u uit. We zijn dit keer te gast bij Berea Amsterdam, zie hieronder het adres:

Joop Geesinkweg 313, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht - Tel. 020-5929929 - E-mail: info@berea.nl

A.U.B. ZOVEEL MOGELIJK DELEN EN DOORGEVEN AAN ANDEREN



Anthon van der Laak



ManArise 28-29 november 2014 AMBT Delden



Jaap Dieleman

[ManArise2014](#) is een initiatief van Anthon van der Laak die al bijna 25 jaar mannenconferenties organiseert. Anthon en Jaap zullen dit jaar spreken. De conferentie wordt gehouden op 28 en 29 november 2014 in conferentiecentrum De Kroeze Dennen. Anthon schreef: "Dit keer komt ManArise2014 met een oproep aan mannen voor wie opgeven geen optie is. Wellicht denk jij dan: "Dat is dus niet voor mij, want ik geef het zo vaak op!" Daarom willen we je uitdagen dat dit juist wel een conferentie is voor mannen zoals jij en ik. Tijdens de conferentie willen we niet nog meer preken horen, niet nog meer theorie vanaf het podium. Nee, maar "we gaan in deze conferentie voor de ontmoeting met God!" omdat we weten dat Hij alleen ons tot dappere helden kan maken. Mannen die durven te gaan voor wat waar, goed en welgevallig is! We gaan ons voorbereiden om God te ontmoeten! Om eerlijk te zijn ben ik verlangend en tegelijk bang voor zo'n ontmoeting. Maar ik weet dat zonder die ontmoeting ik niet de man kan zijn die ik wil zijn. De man voor wie opgeven geen optie is! Geef dus niet op maar meldt je aan voor deze bijzondere ontmoeting met God tijdens ManArise"



Anthon van der Laak & Jaap Dieleman

Belangrijk - Partners gezocht!

Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan en dat gaan we op de komende reizen ook weer volop doen. Wat ons werk in India betreft, we willen er 50 kerkjes bouwen in de dorpjes waar we werken. De eerste drie zullen we in november openen met een campagne, waarbij we proclameren dat Jezus blinden ogen en dove oren opent, dat Hij de lamme laat lopen en zieken geneest. Ja, het kost geld om het goede nieuws te verspreiden. Maar elke ziel is het meer dan waard om in te investeren, en juist daarom zoeken we partners die in ons werk willen investeren. Wilt u onze vaste partner worden en uw geld beleggen in kostbare mensenlevens? Meldt u [hier](#) dan aan als partner. Heel hartelijk dank!

Familienieuws – Huize Dieleman

Er is weer veel gebeurd in huize Dieleman, ook al zijn onze kinderen al lang de deur uit. Chenaniah groeit zo hard. Hij is alweer bijna 8 maanden oud. Afgelopen zondag (5 oktober) werd hij in onze kerk opgedragen. Prachtig en ontroerend om het getuigenis van Daniel & Jonne te horen. We zijn zo blij met hen. En meer goed nieuws, want Jonathan en Grace verwachten hun 3^e kindje. Schitterend, dat wordt ons 6^e kleinkind. Joel is afgestudeerd aan het conservatorium met een 8 voor zijn examen. Prachtig! Nu breekt er voor hem een nieuwe tijd aan. Hij is nu op zoek naar een woning en we hopen dat hij snel iets vindt. (dan mag ik zeker weer klussen?) Deze maand is ook bijzonder, want op 19 oktober vieren Daniel & Jonne dat ze 7 jaar getrouwd zijn. Op 20 oktober wordt onze Joyce 33 en op 21 oktober word ik 60. Dat wordt vast een feestje (alleen ik mag nog niets weten). En op 30 november vieren Antje en ik dat we alweer 35 jaar bij elkaar zijn. We zijn God zo dankbaar voor elkaar en voor ons gezin.

In Gods liefde verbonden.

Jaap & Antje



Onze Chenaniah met het hondje van de burens