



Nieuwsbrief

April - mei 2011



Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.

Lukas 14:27

Beste vrienden,

In onze kerken hebben we het vaak over het kruis van Christus. En dat is ook heel belangrijk want aan *zijn* kruis betaalde Hij de prijs voor *onze* zonden. Hij droeg daar onze ziekten, smarten en pijnen. Maar Jezus heeft ook gezegd, dat als wij zijn discipel willen zijn, wij *ons* kruis moeten opnemen om hem na te volgen. Vaak wordt het kruis geromantiseerd. Sommigen dragen een gouden kruisje om hun nek, soms zelfs ingelegd met edelsteentjes. Maar het kruis was een gruwelijke martelpraktijk. Het was de doodstraf in Jezus' dagen, ingesteld door de Romeinen. Tegenwoordig zou je spreken over de galg, het vuurpeloton, de elektrische stoel of een dodelijke injectie. Dat klinkt dan gelijk een stuk minder aantrekkelijk. En Jezus vraagt ons, om in navolging van Hem, *ons* kruis op te nemen en hier bewust voor te kiezen. Hoe vaak spreken we in onze kerken over *Zijn* kruis en hoe vaak over *ons* kruis? En wat is het verschil? Toen ik er over nadacht liet God mij iets bijzonders zien.

**Aan *Zijn* kruis stierf *Hij*, zodat wij in Hem kunnen leven
en aan *mijn* kruis sterf *ik*, zodat Hij in mij kan leven.**

Het kruis van Jezus is niet alleen het plaatsvervangend offer dat Hij voor ons bracht, maar het is ook ons grote voorbeeld ter navolging. We moeten goed begrijpen dat ons kruis niets te maken heeft met onze redding. Je wordt ook niet gered door je kruis op te nemen. Maar het bepaald wel in welke mate Jezus, hier en nu, gestalte in jou leven kan krijgen. Jouw zelfverloochening schept ruimte voor Jezus om zichtbaar in jou te worden. Hoe meer je sterft aan jezelf, hoe meer Hij in jou kan leven en zichtbaar in jou kan worden. En ergens diep van binnen weten we dat ook wel, want alle verhalen en films over mensen die hun leven hebben afgelegd om anderen te dienen spreekt tot onze verbeelding. Als we denken aan mensen als Maarten Luther King, die zijn leven gaf in de strijd voor de gelijke rechten van de zwarten. Gandhi, die streed voor de vrijheid van de Indiërs. William Wallace, alias Braveheart, die vocht voor de vrijheid van Schotland of Moeder Teresa, die letterlijk haar leven in de goot sleet, om de allerarmsten de liefde van Jezus te geven, dan zijn dat inspirerende voorbeelden.

Maar ons allergrootste voorbeeld is onze Jezus, die zei: Niemand heeft grotere liefde, dan dat Hij zijn leven heeft afgelegd voor zijn vrienden. Hij voegde de daad bij het Woord, en koos voor Zijn kruis. Omdat Hij gedreven werd door liefde voor ons, en omdat Hij wist dat zijn dood ons leven zou brengen. En nu worden wij uitgedaagd door Zijn grote voorbeeld om Hem na te volgen. Soms proberen we het evangelie zo makkelijk te maken, we spreken over de genade die ons ten deel valt en dat is ook zo. Maar dat is goed voor de zondaars die Zijn kruis nodig hebben. We moeten die boodschap ook met alle kracht blijven brengen aan de ongelovigen. Maar voor hen die geloven is de boodschap anders. Aan ons is de vraag of wij nu in navolging van Hem ons kruis willen opnemen zodat Hij in ons kan leven, zodat Hij in ons gezien kan worden. Wat een uitdaging? Aan u en mij de vraag of we die uitdaging willen omhelzen. Laten wij die uitdaging aangaan, zodat onze 'dood' leven brengt aan degenen die Hem nog niet kennen. In navolging van Christus,

Jaap Dieleman

Nieuw!

BILL JOHNSON

DROMEN met GOD

Samenwerken met God voor een culturele transformatie

€15,-

Nu bestellen via onze webshop. [Klik hier!](#)

BILL JOHNSON



Verslag – Zendingsreis India 6-18 januari 2011

Het jaar is buitengewoon hectisch begonnen, want we zaten nog midden in de verbouwing, toen ik op 6 januari met mijn schoonzoon Jonathan naar Chennai vertrok. Die eerste week in India was een echte marathon, want in 7 dagen hebben we bijna 7000 km afgelegd, en Jonathan heeft in die tijd ook 7000 foto's gemaakt. We hebben gereisd naar Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa en Rajasthan waar we kinderen hebben die door ons worden gesteund via ons sponsorprogramma. Het was zwaar maar die blij gezichtjes maakten het meer dan waard. Het was ook geweldig om te zien hoe mooi ons kinderhuis in Guntur is geworden en hoe goed het met de kinderen gaat. Ik zou u wel duizend foto's willen laten zien, maar we hebben slechts plaats voor een paar foto's om u een indruk te geven. Kijk voor meer foto's op onze website bij het fotoalbum.



Na deze intensieve week ging Jonathan terug naar Nederland. Het was geweldig om hem bij me te hebben. Hij heeft die eerste week harder gewerkt dan ons allemaal. Van alle kinderen heeft hij portretfoto's gemaakt, zodat we alle sponsououders een recente foto van hun sponsorkind konden sturen. In de tweede week heb ik mij vooral gericht op mijn geestelijke werk, het toerusten en trainen van kerkleiders. Kingsly had een leidersconferentie in Chennai georganiseerd en ook mijn boek Apostolische Vaderschap laten vertalen in het Tamil, dat tijdens deze conferentie werd gelanceerd. Kingsly is voornemens om ook een aantal andere boeken van mij in India uit te geven om leiders toe te rusten. Ik ben dankbaar voor deze geweldige vriend die een groot hart heeft voor zijn land. Mede dankzij zijn inzet kan ik heel veel vruchtbaar werk doen in India. En we gaan nog veel meer samen doen, want we gaan een groot project in Rajasthan te gaan doen, maar later meer daarover.

De verbouwing - van ons kantoor

Eind december is de verbouwing gestart, en begin januari lag de hele boel nog helemaal open en was het een grote stofboel. Maar tijdens de verbouwing gaat het werk gewoon door, dus ik vertrok naar India. Toen ik weer thuis kwam, lag er niet alleen een hoop administratie, maar moest ik ook flink de armen uit de mouwen steken om het hele karwei af te maken. Hoewel de aannemer het zware werk had gedaan, duurde het toch nog twee weken voordat ik de boel weer op orde had. Maar het ziet er dan ook echt prachtig uit met een eigen entree. We zijn dankbaar voor alle mensen die ons voor deze verbouwing hebben gesteund maar de hele operatie viel toch nog duurder uit en hadden we een tekort van € 1.500,-. Wilt u ons helpen om de laatste kosten te betalen? Stort dan uw bijdrage op onze rekening ING Reknr: 5169971 o.v.v. 'kantoor'. Iedere gift van € 100,- of meer, belonen we met een boek naar keuze. Vermeld dan bij uw gift welk boek u wilt hebben. Hartelijk dank aan alle gevers.





Verslag - Kenia, 22 februari – 6 maart 2011

Pastor Jasper Nyaboga uit Kisumu had mij uitgenodigd voor campagne en een leidersconferentie in Kisumu van 24 t/m 27 februari 2011. In de campagne zagen we bijna 1000 mensen tot Jezus komen.

Er zijn prachtige wonderen gebeurd, maar wat ik vooral geweldig vond, was de vrucht van ons werk. Want die zondag waren er 115 mensen, die tijdens de campagne tot geloof waren gekomen, in de kerk waar ik sprak. We hebben deze nieuwe gelovigen apart genomen, bemoedigt, hen de handen geschut en voor hen gebeden. En dat was alleen in de kerk waar ik sprak. Hoeveel waren er naar een andere kerk gegaan? Dat weten we niet. Maar het was goed om te zien dat er goede nazorg was voor deze nieuwe bekeerlingen. Verder ben ik bij mijn vriend Benjamin Kipruto in Kericho geweest. Hij heeft in de afgelopen 25 jaar ruim 300 kerken gesticht, waarvan ik dit keer een paar nieuwe heb bezocht en bemoedigt. Verder ben ik in Nakuru geweest in de gemeente van Mark Kariuki. Daar heb ik een speciaal leiders-ontbijt gehad om 6 uur 's-ochtends met meer dan 100 voorgangers en leiders en het was ook prachtig om die zondag in deze kerk te spreken waar ook nog 10 jonge mensen tot geloof kwamen. Ze willen dat ik elke drie maanden terug kom. Maar dat zal niet gaan, hoewel deze reis vast nog wel een vervolg zal krijgen. Hieronder een impressie van de campagne in Kisumu.



Indonesië – 12 april - 5 mei 2011

Br. Arifin van de ROCK-gemeente in Bali had mijn boek "De Echte Man" in het Bahasa gelezen en heeft mij daarom uitnodigt om te komen spreken. Daarom ga ik nu samen met Antje naar Indonesië. We zullen een bezoek brengen aan Bali, Ambon en Surabaya. Er staan voor allerlei spreekbeurten gepland.

Antje verheugd zich er vooral op om naar Ambon te gaan, want hoewel ze in Staphorst is geboren en in Nederland is opgegroeid, liggen haar wortels in Ambon. En geloof het of niet, maar ze is er nog nooit geweest. In Ambon hopen we naast onze spreekbeurten dan ook haar familie te bezoeken. We vragen uw gebed en ondersteuning voor deze reis. Omdat we met de gemeente samenwerken, hebben we geen kosten voor campagnes. Wel hebben we € 3.000,- onkosten voor onze reis en verblijfskosten. Wanneer u ons werk in Indonesië wilt steunen, vermeld dan bij uw gift "Indonesië". Bij voorbaat dank!



Oeganda – 14 -21 juli 2011

Ik kom al sinds 1986 in Oeganda en heb er al heel wat vrienden gekregen. Dit keer gaan we naar Hoima, een stad in west Oeganda aan de grens met de Congo. We zullen daar een campagne hebben met naar verwachting 12.000 bezoekers en een leidersconferentie. Ook zullen we gevangenen bezoeken, armen eten geven en zieken bezoeken. Mijn gastheer Fredrick Robert (links onder op de voorbeeldposter) heeft alle voorbereidingen getroffen. Ik ken hem nog van de tijd dat hij voorganger was in Kampala. Nu woont en werkt hij in Hoima. Veel evangelisten gaan naar Kamapla of Jinja, maar er zijn er weinig die zo ver naar het noorden of westen reizen, omdat het relatief dun bevolkt is en omdat het vaak ook gevaarlijker is. Juist daarom hebben we voor deze plaats gekozen. We vragen uw gebed voor een geweldige doorbraak. Verder gaan mijn vrienden **Jaydan en Monica** Gomila uit Gibraltar mee om de aanbidding te leiden en mee te bedienen. Ik vind het super dat ze meegaan om mij te steunen. Ik vraag ook uw gebed voor hen.



De kosten voor deze reis bedraagt € 12.000,- Eigenlijk een schijntje als je bedenkt dat we naar verwachting 12000 mensen gaan bereiken met het goede nieuws. Want dat komt neer op slechts € 1,- per bezoeker en bovendien kunnen we daarnaast ook nog honderden leiders bemoedigen, inspireren en toerusten. Maar toch is het in totaal een heel bedrag. Daarom wil ik u vragen ons helpen met dit mooie werk. Wilt u onze partner zijn en dit project steunen met € 50, € 100 of € 1000 euro? Vermeld dan bij uw gift "Oeganda". Om onze partners te stimuleren met het binnenhalen van deze grote oogst van zielen, willen we iedereen die ons voor de Hoima campagne steunt met € 100,- of meer, een gratis boek naar keuze geven. Wij de middelen om duizenden zielen te winnen... en u een opbouwend boek! Als u een gratis boek wilt, vermeld dan bij uw gift welk boek u wilt. U kunt op onze website (in de webshop) uw boek uitkiezen, ook kunt u via de website online doneren. We hopen op uw steun want samen kunnen we een groot verschil uitmaken. Dank u voor uw support!



Kosovo – 15-25 augustus 2011

Het is nog ver weg, maar toch het vermelden waard, want in de periode van 15-25 augustus zal er een achtdaagse reis gepland worden naar Kosovo in samenwerking met Bram Oosterwijk. Er kunnen maximaal 50 mensen mee die een keer zo'n levens veranderende zendingservaring willen meemaken. Noteer deze periode alvast in uw agenda en houd ons website in de gaten. Meer informatie volgt t.z.t. nog.



Update – Abba-kinderhuis Rajasthan India

Na ons bezoek in Rajasthan, afgelopen januari, hebben Kingsly en ik besloten dat we ons project in Rajasthan willen uitbreiden. We zijn op zoek naar een geschikt gebouw of een stuk grond om het "Abba-Village" te bouwen. Het zou een 'dorpje' moeten worden voor 1000 kinderen met een school, een kliniek en landbouw mogelijkheden. Het is een groot project en het zeker een 5-jaren-plan. In deze brief hebben we nu geen ruimte om over deze ontwikkelingen uit te wijden, maar houdt ons website www.abbachildcare.org in de gaten, want daar zullen we t.z.t. het hele project presenteren. Wel kan ik nu met vreugde en dankbaarheid zeggen dat ons eerste project, het 'Abba-Kinderhuis' in Guntur, helemaal klaar is. Op onze website kunt u het eindverslag inzien als u deze brief online bekijkt. Alle gevers hartelijk dank en ook alle sponsorouders die een kind hebben gesponsord. We hebben nu al 200 kinderen een nieuwe toekomst kunnen bieden. Wilt u ook kind sponsoren? Kijk dan op de website van Abba Child Care.



Bijbelstudie-vakantie met Jaap Dieleman - Thema: "Mensen die de wereld veranderen"



Route: Medemblik, Terschelling of Texel, Makkum en Kampen, enz.
Inschepen: Kampen, **3 juli**, IJsselkade, 19.00 -20.00 uur
Ontschepen: Kampen, **8 juli** 17.00 uur
Kosten: € 285,- p.p. All Inclusive - Klik [hier](#) om u op te geven
Info: Telefoon: 06-53921155 - Email: siloam@vaart.net
Geef je snel op wat het aantal plaatsen is beperkt!

Familienieuws – Huize Dieleman

We wonen al weer bijna een jaar in Zeewolde en Antje heeft het geweldig naar haar zin. Ze doet haar werk in de thuiszorg met veel liefde en plezier. Met drie kinderen en twee kleinkinderen in de buurt is ze helemaal gelukkig. Wel missen we Jonathan en Grace met hun lieve Noa die nog in Vlissingen wonen, dus zijn we blij dat ze soms een weekendje naar Zeewolde komen. Jozua heeft inmiddels ook een eigen woning en Joel heeft het helemaal naar zijn zin in Rotterdam, dus nu zijn we weer met ons tweetjes. Zoals u in deze brief kunt lezen, hebben we de laatste tijd veel zendingsactiviteiten ondernomen, maar er is in verhouding weinig binnengekomen, terwijl er veel geld kost. We bidden dat God in onze noden zal voorzien, want we hebben nu een financieel wonder nodig. En we verwachten dat wonder ook te zien mede dankzij onze trouwe partners. Kunnen we ook nu weer op u hulp rekenen omwille van kostbare zielen? In zijn liefde verbonden,

Jaap & Antje Dieleman